



Åtorp

Utpekade miljöer och byggnader i Åtorp.

Åtorp

Historik & Karaktär

Vid Åtorp, där den gamla Letstigen korsar Letälven, fanns det redan tidigt ett vadställe och så småningom också en bro. Under 1600-talets början var området så rikt befolkat att man fann det lämpligt att bilda en ny socken. I socknen som bildades 1638 uppfördes en kyrka, och strax därefter också klockaregård, sockenstuga och ett gästgiveri.

Platsen är strategisk ur kommunikationssynpunkt eftersom vatten och vägar korsas här. För att underlätta för vägtransporter anlades en ny stenbro som stod färdig 1817. Vid mitten av 1800-talet fanns både gästgivargård och marknadsplats söder om kyrkan, på den västra sidan om vägen.

Nysunds landskommun med Åtorp som huvudort bildades år 1862. Vid kommunreformen 1952 gick den upp i Svartå landskommun, vilken upplöstes 1967 och tillfördes Degerfors köping. År 1971 ombildades denna köping till Degerfors kommun.

Orten har länge haft stor betydelse som handelsplats och dagens samhälle har flera spår från 1900-talets början. Längs den nord-sydliga vägsträckningen

genom samhället finns flera byggnader med officiell karaktär. Byggnaderna ligger med långsidan längs gatan och här finns spår som visar de ursprungliga användningsområdena. I norra änden av samhället ligger skolan och i den mer centrala delen finns bland annat ett gammalt postkontor, en f.d. lanthandel, det gamla kommunhuset och flera gamla banker. Det gamla kommunhuset med kolonner vid dörren visar på en hög officiell status. Bakom huvudbyggnaderna på gatans östra sida ligger flera ekonomibygnader ner mot Letälven.

Strax söder om Åtorp ligger en kraftstation med tillhörande fördämning från tidigt 1930-tal. Här har landskapet förändrats kraftigt sedan Letälvens forsar i Munkfors dolts under dammens vattenspegel. I samband med att dammen byggdes flyttades Munkfors kvarn från sitt ursprungliga läge vid dammområdet till sin nuvarande plats vid grustaget i Mo.

Åtorp fick sin första plan som omfattade centrum år 1960. I början av 1960-talet tillkom villabebyggelsen på Västervägen som bland annat uppfördes av AB Elementhus.



Flygfoto över Åtorp 1965. digitaltmuseum.se, 1325/1965; 3/38.

Åtorp



Karta över området.



Flygfoto över Åtorp 2019.

Området norr om centrum planlades 1977. Detta resulterade i början av 1980-talet bland annat i att Norra och Södra kyrkovägen bebyggdes med villor. Bakom byggnationen stod bland annat Gullringshus. Planen för centrum gjordes om 1984. Då hade till exempel Brokyrkan från 1980 redan uppförts.

Öster om Letälven ligger sedan 1980-talet ortens största arbetsgivare, Allson Kyl- och fryslager, med ett stort lagerhotell. På denna sida ligger dessutom flera äldre byggnader med anknytning till kyrkan, som f.d. klockaregården Kungshag 1:1 och den gamla prästgården Höjdebråten 1:1.

Trots att det försvunnit många verksamheter som banker och olika detaljhandlare de senaste 30 åren så är Åtorp en levande ort. Genom "Åtorpsmarken" som hålls varje höst hålls traditionen med Åtorp som marknadsplats levande. Här finns också bland annat skola, livsmedelsbutik, två kyrkor och en bensinmack.



Ekonomiska kartan, utan år. Blad Nysund J112-64-7.



Kraftstationen strax söder om Åtorp.

Särskilt värdefull miljö: Nysunds kyrka och kyrkogård

Kyrkogården har en långsträckt form och avgränsas i väster av landsvägen och i öster av Letälven. Nästan hela begravningsplatsen är omgärdad av stenmurar. I västra kyrkogårdsmuren finns tre öppningar, samtliga försedda med smidda järn- grindar. Två av dem är märkta med året 1830.

Den första kyrkan i Nysund hade ett långhus och stod färdig 1639. Efter ca 50 år förlängdes kyrkan och ett nytt tresidigt kor uppfördes. Den exteriör vi ser idag tillkom under åren 1735–40 då kyrkan försågs med korsarmar, samtidigt som vapenhus och tornet byggdes om.

Från början var interiören troligen ganska sparsmakad. Under 1690-talet tillkom en västläktare, predikstol och altarpopsats. Under 1700-talets första del tillkom sakristian i norr liksom läktare i söder och norr, samt altare och nya bänkar. År 1747 målades kyrkorummet av målarmästare Petter Mård. Predikstol och altarpopsats kompletterades 1758 av bildhuggare Isak Schullström.

År 1840 målades tak, väggar och fast inredning i vitt enligt tidens stilideal. I början av 1900-talet ångrade man övermålningen så vid en restaurering 1913 avlägsnades den vita färgen och målningarna i valven togs fram. Den gamla bänkinredningen ersattes av nya öppna bänkar och äldre inventarier sattes åter in i kyrkorummet. Predikstolens ursprungliga färger återställdes genom övermålning och kulörta fönster sattes in i koret.

I början av 1970-talet iordningställdes brudkammare och WC under läktaren. Senaste interiöra arbeten skedde 2016–17 när bänkkvarteren gavs ny färgsättning, ny ljussättning installerades och det genomfördes tillgänglighetsanpassningar i både kor och vapenhus.

Inom miljön finns också en gammal likbod som troligen är från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Dess ålderdomliga karaktär avspeglas i den låga volymen och murverket med ett par timrade varv under takfoten, åstaket och den gamla porten med stocklås. Exteriören har genom takets plåttäckning och tillbygge mot öster tillförts moderna material, men dessa är lätt urskiljbara från originalet. Även den mycket enkla interiören har en ålderdomlig karaktär med panelklätt och vitmålat tredingstak, bröstning samt trägolv med lucka.



Bårhuset i kyrkogårdens södra del är troligen ett av de äldsta i stiftet.



Nysunds kyrka fick sin nuvarande utformning 1735–40.



Grindarna i kyrkogårdsmuren bär året 1830.

Nysunds kyrka och kyrkogård Kulturhistoriskt värde

Kyrkogården och dess byggnader utgör en kulturhistoriskt värdefull miljö som visar på Åtorp som en knutpunkt och blivande ort redan under 1600-talets första hälft. Kyrkobyggnaden och bårhuset är bland ortens äldsta byggnader. Anläggningen utgör med sitt stora miljöskapande och estetiska värde en viktig del av orten.

Viktiga karaktärsdrag i miljön

- Kyrkogårdens långsträckta form som ligger mellan vägen och älven
- Stenmurar och smidesgrindar som omhägnar kyrkogården
- Kyrkobyggnadens form och material
- Likbodens form och material

Rekommendationer

- Kyrkogården, kyrkan och bårhuset är skyddade enligt Kulturmiljölagens 4 kap. Beslut som rör förändringar på fastigheten tas av Länsstyrelsen Örebro.

Särskilt värdefull miljö: Åtorp centrum och bro

Den gamla nord-sydliga vägsträckningen är än idag genomfartsväg genom samhället och byggnaderna längs Lidetorpsvägen utgör ortens centrala del. I söder korsas Lidetorpsvägen av Letstigen som fortsätter över stenbron 1817. Med sina fem valv är detta den längsta stenbron i Örebro län. Bron är försedd med smidesräcken och här finns två stenar med inskriptioner som minner om den gamla träbron som tidigare låg uppströms. På den ena stenen står: "Med Guds hielp 1751" och på den andra: "Allt härintill hafwer Herren hulptit oss 1751."

Här karakteriseras flera byggnader av sekelskiftet 1900, eller 1900-talets första hälft. Även om några byggnader genomgått relativt omfattande omdaningar som förvanskat den ursprungliga karaktären och försvårat läsbarheten, så finns fortfarande spår av att det bedrivits flera olika verksamheter här. Byggnaderna har fortfarande volymerna, takformerna, ekonomi-byggnader och placeringen längs huvudgatan, samt i vissa fall skyltfönster.

Under 1900-talets mitt var detta en vital ort med många olika verksamheter. Fram till 1952 styrdes den lilla kommunen från kommunalhuset. Här fanns bland annat konditori, järnaffär, postkontor, två livsmedelsbutiker och skomakeri, tre banker, och ett par bilverkstäder. Flera av verksamheterna fanns kvar fram till 1990-talet. I dag finns här en matbutik, en bensinmack, och ett livligt föreningsliv.

Sedan sekelskiftet 1900 har det här också funnits olika frikyrkoförsamlingar. Den ena, metodisternas Betelkapell från 1910-talet, låg i en av byggnaderna längs Lidetorpsvägen. Här var mycket aktivitet med bland annat stor ungdomsverksamhet. I samma byggnad fanns också postkontoret fram till 1987, men av allt detta syns idag inga direkta spår. Missionskyrkans gamla Sionkapell ligger lite utanför det som var det direkta centrat. Den gamla kyrkan övergavs i samband med att den nya kyrkan uppfördes 1982. Brokyrkan samlar nu de två församlingarna under ett tak.



Lidetorpsvägen med kommunalhus och bank. Foto AB Flygtrafik, 1943.
Bild från Digitalt museum, IDnr E9736CC0-2DC8-44E0-AE40-85262F67D10D.

Åtorp centrum och bro Kulturhistoriskt värde

Vägsträckningen genom Åtorp visar på hur en handelsgata genom ett litet samhälle kunde te sig under första hälften av 1900-talet. Här finns fortfarande flera byggnader som berättar om hur handel, annan verksamhet och boende blandades längs huvudgatan. Stenbron från 1817 är den längsta stenvalvsbron i Örebro län och har höga kulturhistoriska värden, både som enskilt objekt och som en del av Letstigen.

Viktiga karaktärsdrag i miljön

- Lidetorpsvägens vindlade sträckning genom samhället
- Välbevarade byggnader från 1900-talets första hälft vad gäller placering med långsidan mot gatan och det tidiga 1900-talets formspråk
- Stenvalvsbro med bland annat naturstensvalv, inskriptioner och smidesräcken

Rekommendationer

- Alla byggnader längs Lidetorpsvägen har stor betydelse för helheten och berättar sin del av ortens historia. I vissa fall finns goda förutsättningar att återställa fasader så att de mer överensstämmer med husets ålder.
- Utpökade byggnader längs gatan är värdefulla som enskilda objekt och dess olika karaktärsdrag bör värnas.
- Förändringar och tillägg i miljön bör underordnas befintlig struktur samt volymer och karaktär hos de befintliga byggnaderna.
- Sedan den nya kulturmiljölagen trädde ikraft 2014, bedöms bron inte längre utgöra en fornlämning. Den har dock mycket höga kulturhistoriska värden och dess befintliga utförande ska underhållas och vårdas på ett sådant sätt att dess värden inte går förlorade.



Bron över Letälven.



Tidigare kommunalhus.



Åtorp centrum.

nr. 1 Nysunds kyrka 1:1

Adress: Lidetorpsvägen 20

Byggnadstyp: Offentlig byggnad

Byggnadsstil: Barock

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Kyrkan är sannolikt den äldsta byggnaden på orten och har därmed ett stort byggnadshistoriskt värde. Den utgör också en symbol för grunden till Åtorp som mötes- och handelsplats. Likboden är troligen en av de äldre i stiftet.

Viktiga karaktärsdrag

- Den timrade korskyrkans spånklädda och tjärade fasader, takfall och tornspira
- De rundbågiga och spröjsade fönstren samt portar och tornluckor
- Likbodens putsade stomme av sten och sadeltak

Övrigt

Kyrkan stod färdig 1639 och fick sin nuvarande exteriör efter tillbyggnader 1740. Likboden tillkom troligen under 1780-talet.



nr. 2 Åtorp 1:12, f.d. bankhus

Adress: Lidetorpsvägen 6

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad/flerbostadshus

Byggnadsstil: 1920-talsklassicism

Värderingsklass: ● Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden är en av de äldre byggnaderna längs huvudgatan och har en rik historia. Innan senaste ombyggnaden hade den en mer officiell och tydlig 1920-talskaraktär.

Viktiga karaktärsdrag

- Byggnadens volym och putsade fasad
- Det valmade sadeltaket med skorsten och takpannor
- Den välvda entréportalen med dörr placerad innanför fasadlivet

Övrigt

Den före detta bankbyggnaden uppfördes 1934 och tjänade efter 1982 som barnmorskemottagning. Vid en renovering under 2019 har den förlorat del av sin 1920-tals karaktär. Då byttes fönster och skyltfönster och de mindre takkuporna togs bort. Nya entrédörrar togs upp som ersatte två dörrar som fanns i vindfång- et och byggnaden gavs en helt vit exteriör. Idag finns bostäder i byggnaden.



nr. 3 Åtorp 1:54

Adress: Lidetorpsvägen 4

Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus

Byggnadsstil: Sekelskifte

Värderingsklass: ● Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Som en av de äldre byggnaderna längs handelsgatan har den ett miljöskapande värde.

Viktiga karaktärsdrag

- Träfasad med locklistpanel
 - Sadeltak med takpannor och två utkragade skorstenar
 - Fönstrens placering
- Snickarglädje kring fönster och på veranda

Övrigt

Uthuset vid vägen är äldre än bostadshuset och uppfört i korsvirkesteknik.



nr. 4 Åtorp 1:55, f.d. lanthandel

Adress: Lidetorpsvägen 14

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad

Byggnadsstil: Sekelskifte

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Som en av de äldre butikerna längs Lidetorpsvägen berättar byggnaden med sina skyltfönster och butiksentréer om det handelscentrum som funnits här.

Viktiga karaktärsdrag

- Den panelklädda, listförsedda och ljusst målade fasaden
- Karakteristiska butiksfönster och dörrar
- Sadeltak med enkupigt lertegel
- Ekonomilängan ner mot vattnet med faluröd panel, murad och vitslammad del samt sadeltak med lertegel och murad skorsten

Övrigt

I byggnaden öppnade en lanthandel i början av 1870-talet. samma verksamhet pågick ända till 1991.



nr. 5 Åtorp 1:57, f.d. kommunalhus

Adress: Lidetorpsvägen 8

Byggnadstyp: f.d. offentlig byggnad/entvåbostadshus

Byggnadsstil: 1920-talsklassicism

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Den välbevarade byggnaden har en rik historia och officiell karaktär. Den ligger också strategiskt på Lidetorpsvägen.

Viktiga karaktärsdrag

- Den ljusst målade locklistpanelen med rika dekorationer
- Entrén med kolonner och gavelförsett skärmtak och två spegelförsedda dörrar
- Fönstrens placering och utförande i trä. Tvåluftsfönster med tredelade bågar, tre rundbågiga fönster på södra gaveln samt lunettfönster i halvplanet och runt fönster i ena gavelspetsen
- Sadeltak lagt med lertegel och tre murade skorstenar med utkragning

Övrigt

Byggnaden fungerade som kommunalhus 1921 till 1952 (när Åtorps kommun gick upp i Svartå kommun) och därefter som församlingshem fram till 1994.



nr. 6 Åtorp 1:62, f.d. frikyrka och postkontor

Adress: Lidetorpsvägen 9

Byggnadstyp: F.d. verksamhetsbyggnad/bostad

Byggnadsstil: Sekelskifte

Värderingsklass: ● Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde då den tidigare fungerat som metodistkapell och postkontor.

Viktiga karaktärsdrag

- Byggnadens volym, ljusa färgsättning och veranda mot gatan
- Fönstrens placering
- Brutet sadeltak med takpannor och två skorstenar

Övrigt

Byggnadens reveterade fasad har klätts med träpanel och flera fönster har bytts. I byggnaden huserade fram till 2013 Metodistkapellet med livlig verksamhet. Här fanns också postkontor till 1987.



nr. 7 Åtorp 1:80

Adress: Lidetorpsvägen 1

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad samt bostad

Byggnadsstil: 1920-talsklassicism/funkis

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden har kvar mycket av sin ursprungliga prägel och ligger strategiskt i en vägkorsning. Fönstrens placering och utförande samt den vidbyggda längan berättar om både verksamhet och bostadsdel.

Viktiga karaktärsdrag

- Den reveterade fasaden i spritputs med släta foder kring fönster, entréparti, knutar och takfot
- Tälttak med lertegel. Takkupa och två murade skorstenar
- Fönstrens placering och utförande i trä med skyltfönster i bottenvåningen och tredelade tvålufts-fönster samt fönstrens kontrasterande färgsättning

Övrigt

Byggnaden är enligt uppgift uppförd 1934. Den är idag en av få kvarvarande reveterade byggnader längs Lidetorpsvägen.



nr. 8 Åtorp 1:85, Brokyrkan

Adress: Lantmannavägen 1

Byggnadstyp: Offentlig byggnad

Byggnadsstil: Postmodernism

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Frikyrkobyggnaden är en god representant för sin tid och har betydelse som samlingspunkt. Visar också på en kontinuitet av frikyrkoverksamhet på orten.

Viktiga karaktärsdrag

- Byggnadsvolymen där kyrksalen tydligt avspeglas i det resliga taket och det stora höga fönstret på gaveln
- Fasad av rött tegel och bruna fönster

Övrigt

Byggnaden började byggas 1980 efter ritningar av Birger Weststrand, Kristinehamn, och invigdes 1982. Kyrkan ägs av Equmeniakyrkans medlemmar.



nr. 9 Åtorp 1:88, Sundby gård

Adress: Åtorp 206

Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus

Byggnadsstil: Nyklassicism

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Den relativt välbevarade gården ligger i utkanten av samhället och har värde både som några av de äldsta byggnaderna i samhället och som exempel på en av gårdarna som legat under gården Sund.

Viktiga karaktärsdrag

- Gårdsbilden med huvudbyggnad och två flyglar samt två faluröda ekonomibyggnader
- Byggnadens klassicistiska karaktär med raka linjer, ljus panel och symmetriskt placerade fönster.
- Sadeltak med takpannor och två skorstenar

Övrigt

Huvudbyggnaden är enligt uppgift uppförd under 1800-talets andra hälft. Gården tillhör den miljö som utgörs av gårdar längs Letälven.



nr. 10 Åtorp 1:94

Adress: Lidetorpsvägen 3

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad/flerbostadshus

Byggnadsstil: Sekelskifte/funkis

Värderingsklass: ● Blå. Visst kulturhistoriskt värde.

Byggnadskropparna är centralt placerade längs Lidetorpsvägen och speglar med sina olika utföranden att det bedrivits en rad olika verksamheter här. Den öppna ytan framför byggnaderna bidrar till en torgliknande karaktär.

Viktiga karaktärsdrag

- De olika byggnadsdelarnas varierande former och volymer
- Variationen av fönster och entréer som visar på olika funktioner bank/butik och bostad
- Sadeltaken med takkupor, lertegel och murade skorstenar
- Äldre portar och detaljer av trä

Övrigt

Här har funnits såväl bank som järnhandel och cykelverkstad. År 1963 utökades verksamhetens bensinstation. Den befintliga plåtfasaden tillkom 1978.



nr. 11 Åtorp 1:99, f.d. posthuset

Adress: Lidetorpsvägen 16

Byggnadstyp: F.d. verksamhetsbyggnad /bostad

Byggnadsstil: Nyklassicism

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Har som en av de äldsta byggnaderna längs Lidetorpsvägen ett högt kulturhistoriskt värde. Dess funktion som postkontor ger det också ett samhällshistoriskt värde. Även den kvadratiska byggnaden intill har ett särskilt högt värde.

Viktiga karaktärsdrag

- Den kubiska formen och slätpanel med listindelning, profilerade knutar och takfot
- Tälttak med enkupigt lertegel och centrerad skorsten
- Fönstrens placering och utförande i trä med tvåluftsfönster, tredelade bågar och glasmått

Övrigt

Är enligt uppgift uppförd i början av 1800-talet och har från 1838 och några årtionden framåt fungerat som postkontor. Den faluröda byggnaden vid sidan om skall ha fungerat som pigkammare.



nr. 12 Åtorp 1:100, Sion, missionsförsamlingens f.d. kapell

Adress: Sundbyvägen 8

Byggnadstyp: f.d. offentlig byggnad/bostad

Byggnadsstil: Traditionell

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Den gamla frikyrkobyggnaden är en god representant för sin tid och visar på en tidig frikyrkoverksamhet på orten.

Viktiga karaktärsdrag

- De stora fönstren och byggnadens volym med olika delar visar på den tidigare användningen som frikyrka
- Fönstrens placering och utförande i trä med luftindelning och spröjsning
- Troligen ursprungliga pardörrar i trä med spegelindelning
- Den faluröda fasaden och vita snickerier
- Sadeltak med valmad del över f.d. kor

Övrigt

Sionkapellet uppfördes enligt uppgift 1917 av frivilliga krafter och insamlade medel.



nr. 13 Åtorp 1:122

Adress: Prästgårdsvägen 1

Byggnadstyp: Verksamhetsbyggnad/bostad

Byggnadsstil: Traditionell

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Det gamla gästgiveriet är en av de äldre byggnaderna längs Lidetorpsvägen. Fastigheten har dessutom kontinuitetsvärde då transportverksamheten har fortsatt med taxirörelse.

Viktiga karaktärsdrag

- Byggnadens traditionella utformning med faluröd lockpanel och vita snickerier
- Sadeltak med takpannor och skorstenar
- Tvåluftsfönster av trä med tre rutor per båge

Övrigt

Byggnaden har enligt uppgift fått sin nuvarande karaktär på 1880-talet. Senare lockpanel och fönster. Entrén byggdes om och till 1973.



nr. 14 Åtorp 1:123, fd lärar- och vaktmästarbostad

Adress: Lidetorpsvägen 24

Byggnadstyp: Offentlig byggnad

Byggnadsstil: Traditionell

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Den gamla lärarbostaden från 1800-talets mitt är dels en av de äldre byggnaderna på orten, dels har den ett kontinuitetsvärde då den ännu nyttjas inom skolverksamhet.

Viktiga karaktärsdrag

- Den rektangulära byggnadskroppen med faluröd träpanel
- Fönsterplacering och utförande i trä
- Sadeltak med takpannor och två skorstenar

Övrigt

År 1980 ändrades byggnadens användning från bostad till förskola. Byggnaden tillhör fortfarande skolverksamheten och kallas Fritidshemmet Eken.



nr. 15 Åtorp 1:136

Adress: Lidetorpsvägen 10

Byggnadstyp: En- och tvåfamiljshus

Byggnadsstil: Traditionell

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Har ett värde som en av byggnaderna längs Lidetorpsvägen med en traditionell utformning.

Viktiga karaktärsdrag

- Den rektangulära byggnadskroppen med faluröd träpanel
- Sadeltak lagt med takpannor och murade skorstenar
- Fönstrens placering och utförande i trä med spröjs
- Den centrerade dörren

Övrigt

Byggnaden byggdes om och till år 1977.



nr. 16 Åtorp 2:1, Församlingshem

Adress: Prästgårdsvägen 2

Byggnadstyp: Offentlig byggnad

Byggnadsstil: Modernism

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Byggnaden har ett samhällshistoriskt värde då den uppfördes som prästgård och pastors-expedition. Den speglar också tidens byggnadsteknik och 1960-talets tankar om anpassning till befintlig bebyggelse.

Viktiga karaktärsdrag

- Byggnadens volym med drag av folkhemsarkitektur, samt den faluröda fasaden och vita snickerier
- Fönstrens placering och utförande av trä med spröjs
- Sadeltak med takpannor och två skorstenar

Övrigt

Uppförd som prästgård 1967 efter ritningar av stadsarkitekt Nils E Larsson. År 1994 ändrades användningen till församlingshem, entrén gjordes då om.



nr. 17 Åtorp s:3, f.d. transformatorstation

Adress: Lidetorpsvägen

Byggnadstyp: F.d. verksamhetsbyggnad

Byggnadsstil: Nyklassicism

Värderingsklass: ● Röd. Särskilt värdefull.

Viktiga karaktärsdrag

- Byggnadens volym och material

Övrigt

Är enligt uppgift uppförd på 1938 och ägdes av Rudskoga Nysunds ekonomiska förening för elektrisk distribution.



